

En sjöman i oväder

En sjöman i oväder får ofta slå till rors, till rors, en
 sjöman i oväder får ofta slå till rors. Blir
 våt om sina kläder får sällan gå till kojs. Sjung hi, sjung
 hä sjung falle nalli nå, får sällan gå till kojs.

Så tänker han på vännen sin
 ack om hon vore här, åh här
 så tänker han på vännen sin
 ack om hon vore här.
 Så skulle hon få värma mig
 och torka mina klä'r.

En sjöman gick förlusta sig
 uti en gröner äng, åh äng
 en sjöman gick förlusta sig
 uti en gröner äng.
 Han plockar blader, blommor
 att bädda sig en säng.

När sängen den var bäddad
 och allting var tillredd, tillredd
 när sängen den var bäddad
 och allting var tillredd.
 Så kommer där en jungfru
 och lade sig bredvid.

De lågo där tillsammans
 i denna vida säng, åh säng
 de lågo där tillsammans
 i denna vida säng.
 Om morgonen när de vaknade
 var jungfrun med en dräng.

»Gud nåde mig arma jungfru
 för mödomen jag mist, åh mist
 Gud nåde mig arma jungfru
 för mödomen jag mist.
 Men tager du mig till äkta
 så blir jag sorgen kvitt.»

»Att taga dig till äkta
 det varken jag vill eller kan, kan, kan
 att taga dig till äkta
 det varken jag vill eller kan.
 Nu ligger skeppet färdigt
 att segla ifrån land.»

Det kom en bonde ridande
 uppå en viter häst, åh häst
 det kom en bonde ridande
 uppå en viter häst.
 Han skulle ri till stranden
 och se var sjöman äst.

»Vad tycks er nu lantman
 om sådant folk som vi, som vi.
 vad tycks er nu lantman
 om sådant folk som vi
 Vi är utav de gossar
 som gå till koffardi.»

En lantman han plöjer
 sin åker och sin äng, åh äng
 en lantman han plöjer
 sin åker och sin äng.
 När mörka natten kommer
 får han vila i sin säng.
 Sjung hi, sjung hå
 sjung fallerallirå
 får han vila i sin säng.